

Hello goodbye

Jaarlijks zijn honderden Nederlanders slachtoffer van datingfraude. De Russische Irina (27) bracht het hoofd van Klaas (36) én Martijn (34) op hol. Ze betaalden haar ticket, maar ze kwam nooit aan op Schiphol.

tekst **Nienke Blokhuis** illustratie **Evalien Lang**

Achteloos zoeven de schuifdeuren van aankomsthal 3 open. Er druppelt wat vliegtuigpersoneel binnen, de laatste passagier, een schoonmaker duwt zijn karretje richting de dranghekken. Overdag wemelt het van de wachtende familieleden, geliefden met glimmende hartvormige ballonnen, reisleiders met kartonnen bordjes. Nu staan er slechts twee mannen. Eén met een grote bos witte rozen, de ander met een spandoek: 'Welcome to the Netherlands Irina'. Naast de tekst een foto van een meisje. Afzonderlijk van elkaar kijken de mannen op hun telefoon, dan naar het bord met de vertrektijden, naar de deuren, en weer terug. Geen woord wordt gewisseld. Nog een keer de telefoon pakken, weer het bord, de deuren. Totdat het oog van de één op de foto op het spandoek van de ander valt. Het blijft even stil. "Irina? Wacht jij op Irina uit Cheboksary?"

*"Ik wil u iets vertellen over mezelf.
Mijn naam is Irina. Ik ben 27 jaar oud.*

Ik woon in Rusland, in de stad Cheboksary. Ik hoop dat ik uit Rusland, voor u geen probleem? Ik ben niet op zoek naar een spel of avontuur. Ik wil een man te vinden voor serieuze relatie."

De man met het spandoekje heet Klaas (36), de witte rozen zijn van Martijn (34). Klaas had ook rozen, maar hij is ze vergeten. Bij thuiskomst zal hij ze aan zijn moeder overhandigen, die op hem zit te wachten. Hij zal zeggen dat ze gelijk had, en vanaf de bank zal zijn moeder zuchten dat ze het nog zo had gezegd. Dat Russische vrouwen niet te vertrouwen zijn. Dat Irina nu thuis haar geld zit te tellen. Zijn geld. Zie je nou wel. Ik zei het toch.

Op Schiphol, toen Martijn het spandoek zag, wist hij het meteen: hij is gefleest. Klaas kon het maar niet geloven. Misschien komt ze toch nog door die schuifdeuren, dacht hij. Misschien had ze vertraging. En als ze dan toch komt, dan vragen ze het haar. Hoe het kan dat er twee Hollandse mannen op dezelfde vrouw



Irina stuurde haar slachtoffers Klaas en Martijn dezelfde foto's.



Romantische oplichting

Datingfraude wordt ook wel romance scam genoemd. Oplichters leggen contact via datingsites en sociale media. Er wordt over-en-weer gemaaild, vaak in gebrekkig Engels en met liefdesbetuigingen en zielige verhalen. Een ontmoeting wordt ingepland, mits de verliefde partij het ticket betaalt. Door een roze bril wordt dan al snel het bedrag overgemaakt. Eerst voor de vlucht, dan nog wat zakgeld, een visum. Wanneer de reissmoezen op zijn, volgen er vaak verhalen over een schuld op een appartement. Omdat er zo veel mannen en vrouwen gelijktijdig worden opgelicht, is het aannemelijk dat er een grotere organisatie achter de oplichters zit. De organisatie gebruikt vrouwen om aan te pappen met buitenlandse mannen, maar er zijn ook donkere mannen die foto's stelen van blanke modellen of van Amerikaanse militairen en zich voor-

doen als gefortuneerde buitenlander. Dit laatste gebeurt vooral vanuit Ghana en Nigeria.

Overigens is het gevaar nog niet geweken wanneer de 'geliefde' is ontmaskerd. Recovery fraude is een vervolg op datingfraude: wanneer de oplichters merken dat hun slachtoffers niet meer trappen in hun mooie verhalen, worden deze 'spontaan' benaderd door een privédetective of politiedienst die hen wil helpen bij het terugkrijgen van hun geld.

Slachtoffers kunnen aangifte doen bij de politie, maar helaas worden deze klachten nog niet centraal georganiseerd. De Fraudehulpdesk doet dit wel door alle meldingen te registreren en de namen van oplichters met bijbehorende informatie openbaar te maken. De kans dat het geld wordt terugbetaald is nihil.

Klaas wilde Irina geloven. Het meisje op de foto was mooi, maar niet té mooi

staan te wachten. Dat die twee mannen maanden met haar hebben gemaïld, en voor honderden euro's naar Rusland hebben gebeld. En dat ze allebei vijfhonderd euro hebben overgemaakt naar haar bankrekening, om haar ticket naar Nederland te betalen. Leg dat maar eens uit.

Klaas kwam net uit een moeizame scheiding toen hij in november vorig jaar een profiel aanmaakte op Relatieplanet.nl. Iedereen wil toch iemand, misschien zelfs een gezin, gewoon, de normale dingen. Klaas ook. Al snel kreeg hij een mailtje van Irina. In haar profiel stond dat ze uit Rusland kwam, maar graag voor de liefde naar het buitenland wilde verhuizen. Na hun eerste contact verdween haar profiel direct van de datingsite. Logisch, vond Klaas. Ze had immers iemand gevonden. En dus mailde hij haar gewoon via haar e-mailaccount.

'Irusikkrasotka' was daar haar naam: Irusik, een kleinwoord voor Irina, krasotka betekent zoveel als 'mooi schatje'. Ze mailden dagelijks. Klaas tikte zijn gedachten in het Nederlands uit, en haalde het door de Google vertaalpagina. Irina deed hetzelfde met haar verhaal. En zo vertelden ze elkaar over wat ze die dag hadden gedaan. Wat ze later willen in het leven. Wat hun verwachtingen waren van elkaar. En dat Irina naar Nederland wilde. Maar daar helaas geen geld voor had. Zou Klaas misschien..?

"Ik vraag je maar een ding. Laat me niet alleen. Niet alleen laten me. Ik wil bij je zijn, ik weet niet hoe hij zijn belofte te vervullen, maar ik smeed je mij niet te verlaten."

Natuurlijk gaan er dan alarmbellen rinkelen. Klaas hoorde ze ook wel. Maar toch. Hij wilde het niet zien. Zelfs niet toen anderen hem waarschuwden. Klaas is goedgelovig. En een goedzak. Altijd al geweest. Net als zijn vader. En daarbij gelooft hij liever het positieve verhaal, dan het negatieve. Zo koopt hij ook zijn auto's. Oké, hij kijkt eerst of een wagen gekeurd is, maar als het goed is, is het goed. Zo ook met Irina. De foto's, haar verhalen, de telefoontjes: niets wees erop dat ze een oplichter was. Het was gewoon een Russisch meisje, teleurgesteld in de liefde, druk met vriendinnen, lief voor haar ouders en werkzaam bij de bibliotheek. Een mooi meisje, maar ook niet te mooi. Geloofwaardig mooi.

Martijn dacht er net zo over, al had hij zo zijn bedenkingen. Bijvoorbeeld toen ze hem al na twee mailtjes de liefde verklaarde. En na vier mailtjes om geld vroeg. Hij belde haar: natuurlijk wilde hij Irina bij zich hebben, maar kon hij misschien het geld direct overmaken naar het reisbureau? En was het niet beter als hij naar haar zou komen? Ze was in tranen. Hoe durfde hij. Vertrouwde hij haar niet? Ze bleef huilen. Martijn kon er niet tegen. Hij dacht: huilende mensen liegen niet. En gaf toe. "Je bent wel een heel slecht mens als je me nu oplicht," zei hij maar.

Irina bleef mailen. Gelukkig, want dat betekende voor Martijn dat het niet om het geld ging. Over een maand zou ze in Nederland zijn. Ze maakten plannen voor wanneer ze hier was. Hij wilde haar Amsterdam laten zien, de kaasmarkt in Alkmaar, Madurodam. Ook al hadden ze elkaar nog nooit gezien, het voelde toch als een relatie. Hij wees zelfs een meisje in Nederland af; er was immers al iemand in zijn leven. Hij was verliefd.

ADVERTENTIE

Opheffingsuitverkoop

Bloemfontein
I N T E R I E U R

Na 12 jaar stoppen wij!

**Nog slechts 2 maanden met nu extra hoge kortingen!
TOTALE LEEGVERKOOP! ALLES MOET WEG!
2^e Pinksterdag open 12.00-17.00 uur.**

Bloemfontein Interieur • Overtoom 230 - 232
1054 HZ Amsterdam • Tel: 020 - 6128404

Din. t/m vrij. 10.00 - 18.00 • Zaterdag 10.00 - 17.00 • Zondag 12.00 - 17.00

Feiten en cijfers

- 660 Nederlanders maakten vorig jaar melding bij de Fraudehulpdesk van datingfraude
- Gedupeerden betalen gemiddeld € 2250 aan hun buitenlandse geliefde; enkelen maakten zelfs tonnen over
- Slachtoffers van dating-fraude zijn meestal tussen de **veertig en zestig jaar**. Ze hebben hun leven vaak net op orde na een zware scheiding of het overlijden van een partner
- Iets **meer vrouwen** dan mannen zijn de dupe
- Opleiding zegt weinig, uit onderzoek blijkt dat **alle opleidingsniveaus** vertegenwoordigd zijn onder de slachtoffers
- 'Romantische' mails worden vooral verstuurd vanuit **Oost-Europa, Maleisië, West-Afrika, Ghana** en **Nigeria**

Op de dag van haar aankomst regelde hij dat hij eerder weg kon, een collega zou voor hem invallen. Op zijn werk wensten ze hem alle geluk; zijn vader was blij voor hem, zijn moeder had haar twijfels. "Niet alle mensen zijn slecht ma," zei Martijn weer. Hij zorgde voor een volle koelkast, ruimde het huis op, kocht witte rozen bij de kweker, en haastte zich naar aankomsthal 3.

Martijn heeft een goede baan, wat financiële reserves, en om die reden durfde hij het risico te nemen. Maar die vijfhonderd euro is hij kwijt. Uit onmacht is hij naar de politie gegaan, maar daar konden ze niets voor hem doen. En om eerlijk te zijn, gaat het hem niet om zijn portemonnee. Zijn vertrouwen in een ander, dat is voorgoed beschadigd. Het idee dat iemand hem op deze manier heeft bedrogen, raakt hem het meest.

Twee maanden lang werd hij blij van haar mailtjes, om uiteindelijk met lege handen en een lotgenoot rijker van Schiphol naar huis te gaan. Walgelijk vindt hij het. Dat woord herhaalt hij steeds. Walgelijk dat ze hen beiden naar het vliegveld lokte. Walgelijk dat ze aan de telefoon huilde. En walgelijk dat ze hem twee dagen na haar zogenaamde aankomst weer durfde te mailen. Over hoe ze door de douane werd tegengehouden vanwege een niet-betaalde schuld op haar huis.

"My love Martijn I do not know what I do now! Submit a me please on what date I transfer my tickets?? Tell me please how soon can you help me with the repay-



ment of debt for the apartment?? In my tears, I am with great impatience will wait your answer and I will pray to God to help us. With love your forever Irina!!!"

Klaas kreeg eenzelfde mail. Laaiend was hij. Hij confronteerde haar met zijn kennismaking met Martijn. Ze ontkende alles. Stik er maar in, dacht Klaas. Want hij mag dan een goedgezind zijn, als iemand hem naait, ontwaakt een draak in hem. Een vuurspuwende, die niets overhoudt van degene die hij voor zich heeft. Maar Irina zit niet voor hem. Zij blijft in Rusland. En dus houdt Klaas zijn woede in. Maar toch. Soms wordt hij ineens kwaad. Dan slaat-ie maar tegen de auto, of tegen de muur.

Hij wil er klaar mee zijn, sterker nog: hij is weer aan het mailen met nieuwe vrouwen. Ook Russische. Zoals Tatjana, een dokter die in Duitsland werkt, maar in Rusland woont. Die mailtjes zijn heel anders dan die van Irina. Tatjana vraagt meer. Over wat hem bezighoudt, en Klaas vertelt dan over zijn nieuwe auto. Zij mailt dat ze eenzaam is. Bang om weer opgelicht te worden is Klaas niet. Hij heeft in grote letters op zijn profiel staan dat hij niets betaalt voor eventuele reises naar Nederland. Hij trapt er niet meer in. Bovendien: veel geld heeft hij nu toch even niet. Hij is een maand werkloos geweest en woont sinds de scheiding bij zijn moeder. En daarbij betaalt hij nog steeds aan een telefoonschuld van 750 euro. Bellen naar Rusland is duur. Gelukkig is Tatjana meer van het mailen. ■

ADVERTENTIE

FRIENDLY FOOD FLINDERS CAFE is nieuw!

Flinders Cape biedt ontbijt, koffie, lunch, borrel & diner, groot zonnig terras, parkeren voor de deur, een inspirerende inrichting, design interieur te koop, gratis wifi, kinderkaart, kinderhoek, kinderstoelen, verschoonfaciliteiten, ervaren & vrolijk personeel

Elke dag open van 9.30 tot 23.00

↓ nabij het Marnixbad

Frederik Hendrikplantsoen 36 - 1052 XS Amsterdam - Tel: 020 223 1583 - info@plinderscape.nl - www.plinderscape.nl

f plinders-cape



Gratis
brownie
bij uw
koffie ✂

Tegen inlevering
van deze coupon.